

Protestantse gemeente Het Trefpunt

Kerstviering 2023

Het geheim van Kerstmis



Voorganger: Dr. Jan van Butselaar
Muzikale medewerking: Addy Alberts, orgel en piano
Marcel Stokkel, dwarsfluit
Cantorij o.l.v. Addy Alberts

Voor de dienst zingen we:

Lied 505 In de nacht gekomen (cantorij en gemeente)

In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen –
Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskkenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom – de wereld wacht.

Lied 483 Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lied: Al wie dolend in het donker (cantorij en gemeente)

Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal hij dragen
onze onmacht tot ter dood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
Hoor en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
die mijn welbehagen draagt.

HET BEGIN

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de tafelkaars

we gaan staan

Zingen: Lied 477:1, 2, 3 Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Openingstekst

Votum en groet

Zingen: Lied 477:4 en 5

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

we gaan zitten

Kerstmuziek (Addy Alberts en Marcel Stokkel)

Gedicht (Eline de Laet)

Zingen: Lied 481:1,3 Hoor, de engelen zingen de eer

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Cantorij:

Vrolijk zingen wij ons lied, de wereld moet het horen!
Komt en ziet wat is geschied: want Christus is geboren!
Gloria, Hosanna in excelsis.

Herders spoedt u naar de stal in doeken is gewonden Hij die Herder
wezen zal, het Lam voor onze zonden.
Gloria, Hosanna in excelsis!
Ding Dong Dingedong Ding Dong

Wijzen zoekt niet her en der want ziet boven zijn woning
straalt een wonderlijke ster. Daar woont Hij, onze koning.
Gloria, Hosanna in excelsis!

Mensen overal vandaan God zelf is in ons midden.
Komt laten wij nu gaan om Christus te aanbidden
Gloria, Hosanna in excelsis!

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezen: Jesaja 9:1-5; (Ella Visser)^[SEP]

Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht
beschenen.

U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de
drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is
van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

Jesaja 7:13-15

Toen antwoordde Jesaja: 'Luister, huis van David. Is het u niet
genoeg mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom
zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal
spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing
zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het
goede te kiezen.

Gezongen lezing: Lucas 2:1-15 (cantorij)

In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door Keizer Augustus dat
er een volkstelling moest worden gehouden over heel de wereld.
Deze volkstelling vond plaats voordat Quirinius landvoogd van Syrië
was. Allen gingen op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen stad.
Ook Jozef ging op weg en omdat hij uit het huis en geslacht van
David was, trok hij vanuit Nazareth in Galilea naar Judea toe, naar
Bethlehem, de stad van David, om zich daar te melden, samen met
Maria zijn vrouw, die zwanger was. En terwijl zij in Bethlehem
verbleven, brak het uur aan dat zij bevallen moest. Zij bracht een

zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Nu waren er herders in de buurt; die nacht, in het open veld hielden zij de wacht bij hun kudde. Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen, zij werden zeer bevreesd. Maar de engel sprak tot hen: wees niet bevreesd, want ik verkondig u een grote vreugde die voor heel het volk bestemd is. Heden is u in de stad van David een redder geboren, de heer, de messias. En dit zal u een teken zijn: Gij zult een pasgeboren kindje vinden, het is in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe. Plotseling was de engel omringd door een schare van hemelse machten. Zij verheerlijkten God en zij riepen: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. En het geschiedde, toen de engelen van hen waren weggevaren naar de hemel, dat de herders zeiden tot elkaar: laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde.

Lezen: Lucas 2: 16-20 (Tobias Driessen)

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zingen: Lied 484

(cantorij: teksten; gemeente: refrein)

Refrein: Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

1 While shepherds kept their watching
o'er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.

Refrein: Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

2 The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour's birth!

Refrein: Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

3 Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.

Refrein: Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

Muziek: Christmas Fantasy(Addy Alberts en Marcel Stokkel)

Verkondiging: Het geheim van Kerstmis

Zingen: Lied 496 (cantorij en gemeente)

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Lied: Sing a song of Christmas (cantorij)

GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader ...

Mededelingen

ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Slotlied: Ere zij God (cantorij en gemeente)

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen
Amen, Amen

Zegen



Inzameling van de gaven z.o.z.

Er is vandaag één collecte die in zijn geheel bestemd is voor kinderen in de knel in Oekraïne -de kerstcollecte 2023 van Kerk in Actie.

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen.

Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken. Bouwt u mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne?

De bekende busjes staan op de tafel bij de uitgang van de kerkzaal. U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 25 december 2023.

Gebruik de Camera App op je telefoon.



KIA Kinderen in de knel Oekraïne